

Joanna Bossier

Waar? Het werk van **Joanna Bossier** is te zien in de **Neogotische kerkhofgalerij Mariakerkeplein te 9030 Gent**

Wanneer? De tentoonstelling is open **op zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur.**



Toelichting

De inspiratie voor haar werk haalt ze uit wat ze leest, en uit de beelden die door de lectuur worden opgeroepen. Familie, familiebanden en intermenselijke relaties zijn de onderliggende constanten die de beelden helpen vormen.

Herinneringen, hoe de tijd wordt beleefd, vergankelijkheid, zijn begrippen die haar boeien.

Het tentoongestelde werk heeft als titel: "Hoe ik het mij herinner".

Het boek "Het liegende geheugen", geschreven door Douwe Draaisma, was hierbij een inspiratiebron.

Het sculpturale werk is van porselein. Er zijn ook foto's en een collage.

CV

Joanna Bossier volgde Tekenkunst in de academie van Kortrijk en Schilderkunst in de Academie voor beeldende kunsten, Gent.

Nu volgt ze in Gent de opleiding Keramiek.

Daarnaast is ze ook muzikant en tuinier.